



VRIENDENKRING SEKEM

Nieuwsbrief 49, november 2020

Beste Vrienden,

Wil je je enthousiasme voor het werk van SEKEM overbrengen op je (klein-)kinderen, andere familieleden en vrienden of vriendinnen? Wellicht hebben zij al interesse voor onderwerpen als natuurlijke landbouw, gezond eten, eerlijke productie, je ontwikkelen door dans, muziek en schilderen, een gemeenschap opbouwen. Zoeken ze misschien naar een manier om hun steentje bij te dragen aan een betere en mooiere wereld en toekomst? SEKEM is een schitterend voorbeeld dat iedereen kan inspireren.

Dan zou je hen dit kerstpakket kunnen schenken: een proeflidmaatschap van een jaar van de Vriendenkring, waarna ze zelf kunnen besluiten of ze ermee doorgaan. Hierbij ontvangen ze ook een exemplaar van Ibrahim Abouleish' boek 'SEKEM – Sociaal ondernemen brengt de woestijn tot bloei' en twee pakjes SEKEM-kruidenthee (die tegenwoordig in Odinwinkels te koop is) om SEKEM te 'proeven'. Hierbij komt een begeleidende brief: je kunt het voorbeeld in de bijlage zien.

Hoe werkt het?

Het pakket kost 55 euro (inclusief 7 euro verzendkosten).



1. Stuur uiterlijk 14 december een e-mail naar info@sekemvrienden.nl en vermeld daarbij je voor- en achternaam en de naam en het adres van degene aan wie je het pakket wilt laten toesturen. Wij zullen je dan een factuur toesturen.

2. Maak 55 euro over op onze rekening NL76 TRIO 0212 4884 22, t.n.v. de Vriendenkring SEKEM in Den Haag, onder vermelding van het factuurnummer. Zo weten we welke betaling bij welke begunstigde hoort.

3. Na ontvangst van je betaling sturen we het pakket zo snel mogelijk naar de begunstigde. Je ontvangt van ons een track & trace code. Houd er rekening mee dat bezorging door de kerstdrukke bij de postrijen iets langer kan duren.

Hugo Stekelenburg



Kaasmeisjes uit Egypte

In maart 2020 kwamen Nourhan Abouleish en Asmaa El-Bahnaswy, bedrijfskundestudenten van de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling naar de Alanus University of Arts and Social Sciences in Alfter (bij Bonn). Wat een onvergetelijke buitenlandse ervaring had moeten worden, bleef vanwege de uitbraak van het COVID19-virus noodgedwongen beperkt tot onderwijs op afstand op hun studentenkamers. Daarom waren Nourhan en Asmaa maar wat blij dat zij in juli nog een snuffelstage van een week konden doen op biodynamische kaasboerderij Noorderlicht in Noordeloos. Maria Inckmann en Kees van Galen ontvingen hen hartelijk en lieten hen alle aspecten van het boerenleven en het kaasmaken zien. Maar vooral lieten ze de meiden hun gang gaan. Die genoten van de vrijheid nadat ze maandenlang bijna niet naar buiten konden.

Nourhan is verre familie van Ibrahim Abouleish, is geboren in een dorp in de omgeving, maar is opgegroeid op SEKEM, waar haar vader verantwoordelijk is voor het bottelen van bronwater. Asmaa komt uit Belbeis en kende SEKEM nauwelijks, maar had belangstelling voor een opleiding duurzaam management.

Op hun dag van aankomst, een zaterdag, haalde Corien Hoek hen van de trein en heeft een heerlijke strandwandeling met ze gemaakt. De volgende dag maakte Anne Bakker een historische wandeling met ze door Den Haag. Ze waren bijzonder geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van onze parlementaire monarchie.

Anne Bakker

De najaarsviering in SEKEM

Op zaterdag 31 oktober werd het drie-en-veertigste jaarfeest van SEKEM gevierd. Met regelmatige afstanden voor het publiek, de helft van de medewerkers van de fabrieken en helaas geen gasten van buiten.

Het feest stond in het teken van ethisch bankieren, een van de twee jaarthema's van de 17 SEKEM Sustainable Development Goals voor 2057. Geen gemakkelijk thema voor een kunstzinnige verwerking, maar de kunstenaars in SEKEM, inclusief de leerkrachten, hebben er een mooie compositie van gemaakt.

Dit keer waren de medewerkers die zeven jaar in dienst waren uitgenodigd de lunch met de leiding mee te maken. Ieder vertelde over de eigen loopbaan gedurende de afgelopen zeven jaar. Later op het toneel spraken de leidinggevenden met veel gloed en betrokkenheid over de jubilarissen. Dat was een heel bijzondere ervaring.

Iedereen was zeer tevreden. Het feest had dit keer iets heel intiems door en voor medewerkers. Maar... we misten ook de vele gasten uit Egypte en de rest van de wereld!

Tijdens deze viering werd ook het sprookje Gamil en Gamila weer opgevoerd waarover wij vorige maand berichtten.

Het sprookje gaat over een kleermakertje dat dag en nacht werkte en tussen het naaien door de minaret beklom om de gebedsoproep te doen. Het kleermakertje maakte prachtige dingen, maar sleet zijn dagen zonder vrouw of kinderen en hij voelde zich best eenzaam. Op een dag, toen hij de gebedsoproep had gedaan en nog even dromerig in de verte staarde, kwam er een adelaar aanvliegen die hem in zijn klauwen nam en wegvoerde naar een stad hier ver vandaan. Het kleermakertje verwonderde zich over de pracht en rust in de stad. Niemand scheen ruzie te willen maken of te willen stelen. Hij kwam bij een kleermakerswinkel en ging naar binnen. Hij stelde zich voor en de kleermaker nam hem in dienst. Deze vertelde ons kleermakertje dat ze in deze stad geen geld gebruikten, maar betaalden met een gebed voor Zein. En ook dat de jonge meisjes uit de stad iedere donderdag naar de zee gingen om te baden. Trouwlustige jongemannen gingen dan ook naar het strand om een mooi meisje uit te kiezen. Toen het donderdag was wilde ons kleermakertje zijn geluk beproeven. Hij ging naar het strand, koos een lief meisje uit en ze trouwden. Zo leefden Gamil en Gamila een tijdje gelukkig met elkaar, totdat Gamil op een dag op de markt een enorme witte vis zag. "Die wil ik hebben" dacht hij, kocht de vis, betaalde met een gebed aan Zein bracht de vis bij Gamila, die hem vast lekker kon klaarmaken. Maar Gamila riep ontsteld uit: "Wat heb je nou gedaan? Weet je wel dat er van deze vis wel tien mensen kunnen eten? Je bent veel te begerig geweest. Je kunt nu niet meer in onze stad leven!" En op dat moment kwam er een adelaar die Gamil in zijn klauwen greep en terug naar huis bracht, waar hij de rest van zijn leven vol spijt terug dacht aan de gelukkige dagen in de stad van Zein.

Corien Hoek.